



JIRN-SUMMERTIME

Wij hebben met opzet achter de titel van dit voorwoord in dit prachtige programmaboekje geen jaartal gezet; het is volgens ons eigenlijk elk jaar Jirn-summertime!

Natuurlijk vieren we dit jaar het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang Jirnsom. Ook gaan we met ons Keunst & Kultuurprogramma mee met Culturele Hoofdstad LF2018, de gemeente waar we sinds enkele jaren bij horen. Maar voor ons is het belangrijker dat een Fries dorp als Jirnsom libbet en brûst. Niet alleen in 2018, maar altijd.

Op 31 mei, 1, 2 en 3 juni laten wij ons dorp in al zijn glorie zien. Praamvaren op de oudste vaarweg naar Leeuwarden: de Boarn. En Swalkje troch de buorren, langs de Rijksweg, eeuwenlang de enige toegangsweg vanuit het zuiden naar Leeuwarden.

Het ligt dan ook voor de hand dat de start van Jirn-summertime plaatsvindt in Leeuwarden op het plein bij de Oldehove. Van daaruit begint een estafette fakkeltocht naar Jirnsom op donderdagavond 31 mei, die eindigt met een ontvangst door de burgemeester van Leeuwarden.

Wat er daarna allemaal te zien en te beleven valt, kunt u in dit programma-boekje lezen.

We wensen een ieder een variant op het Friese volkslied toe:
"Jirnsom, tsjoch op, wol no ris brûze en siede!"

Flip Cornelisse,
Voorzitter Plaatselijk Belang Jirnsom

Ed den Dulk,
Voorzitter Jirn-summertime



PROGRAMMA

Donderdag 31 mei OPENING

- 17.30 uur Start Fakkeltocht vanaf de Oldehove in Leeuwarden.
[info op pag. 7](#)
- 19.30 uur Aankomst hardlopers met de fakkel bij de zendmast.
[info op pag. 7](#)
- 19.45 uur Samen met de schoolkinderen een rondje Jirnsum rennen.
(vanaf de zendmast)
[info op pag. 7](#)
- 20.15 uur Opening Jirn-summertime door burgemeester Ferd Crone
op het plein bij de voormalige RK Kerk (Rijksweg 29).
[info op pag. 7](#)
- 20.30 uur Optreden Koor Mei MeKoar.
(op het plein bij voormalige RK Kerk, Rijksweg 29)
[info op pag. 11](#)
- 20.30-21.30 uur Expositie Lintdoarp in voormalige RK Kerk (Rijksweg 29).
[info op pag. 8](#)

Plattegrond Rijksweg vindt u op pagina 12-13.

PROGRAMMA

Vrijdag 1 juni RIJKSWEG

- 10.30-20.30 uur Expositie Lintdoarp in voormalige RK Kerk (Rijksweg 29).
[info op pag. 8](#)
- 10.30-20.30 uur Filmhûs op 2 locaties. Met films over Jirnsum in de vorige
eeuw en van Atje Keulen-Deelstra.
Locaties zijn Rijksweg 38 en It Kattehûs, Rijksweg 180.
[info op pag. 7](#)
- 10.30-20.30 uur Swalkje troch de buorren (verborgen schatten /
expositie De Zee / 100 jaar Plaatselijk Belang.
Langs de Rijksweg, in café De Fantast en in It Kattehûs,
Rijksweg 180.
[info op pag. 16 t/m 19](#)
- 11.00 uur Pake / Beppe vertelt over Jirnsum aan de schooljeugd,
vanaf groep 5 (verzamelen bij de basisschool).
[info op pag. 20](#)
- 16.00-20.30 uur Muzyk op 'e Dyk door plaatselijke artiesten.
Langs de Rijksweg.
[info op pag. 17](#)
- 16.00-17.00 uur Jumbo Kidsrun (start bij café De Fantast, Rijksweg 132).
[info op pag. 20](#)
- 17.00-20.00 uur Jirnsumer Strúntocht.
Wandeltocht door/langs de bedrijven van Jirnsum.
(start bij café De Fantast, Rijksweg 132)
[info op pag. 14](#)
- 21.00 uur Waterlocatietheater: Revue "Brûzje oan 'e Boarn".
(Locatie Wide Steech, oan de Boarn)
[info op pag. 10](#)
- 22.30 uur tot ... Napraten.

PROGRAMMA

Zaterdag 2 juni GROTE REÛNIE-DAG

- 10.30 uur Aankomst & ontvangst reünisten die speciaal voor deze dag komen, bij voormalige RK Kerk (Rijksweg 29).
[info op pag. 21](#)
- 11.30 uur Opening reünie door Flip Cornelisse, voorzitter Plaatselijk Belang en Ed den Dulk, voorzitter Jirn-summertime.
- 10.30-20.30 uur Expositie Lintdoarp in voormalige RK Kerk (Rijksweg 29).
[info op pag. 8](#)
- 10.30-20.30 uur Filmhûs op 2 locaties. Met films over Jirnsum in de vorige eeuw en van Atje Keulen-Deelstra. Locaties zijn Rijksweg 38 en It Kattehûs, Rijksweg 180.
[info op pag. 7](#)
- 10.30-20.30 uur Swalkje troch de buorren (verborgen schatten / expositie De Zee / 100 jaar Plaatselijk Belang. Langs de Rijksweg, in café De Fantast en in It Kattehûs, Rijksweg 180.
[info op pag. 16 t/m 19](#)
- 12.00 uur Officiële opening expositie De Zee door mevrouw Wokke de Zee-de Ruiter
- 11.00-20.30 uur Muzyk op 'e Dyk door plaatselijke artiesten. Langs de Rijksweg.
[info op pag. 17](#)
- 14.30 uur Waterlocatietheater: Revue "Brûzje oan 'e Boarn". (Locatie Wide Steech, oan de Boarn)
[info op pag. 10](#)



- 11.00-16.00 uur Farre op 'e Boarn (Praamvaren), met verhalen over oude tijden / dan wel met muziek. Opstappen in de tuin aan de Rijksweg 137 tegenover Mauritiuskerk (eerdere NH-kerk) en in de haven schuin tegenover De 2 Gemeenten (Grousterdyk 1).
[info op pag. 9](#)
- 18.00-20.45 uur Buffet bij De 2 Gemeenten (Grousterdyk 1).
- 21.00 uur Waterlocatietheater: Revue "Brûzje oan 'e Boarn". (Locatie Wide Steech, oan de Boarn)
[info op pag. 10](#)
- 22.30 uur tot ... Napraten.

Plattegrond Rijksweg vindt u op pagina 12-13.

Wij wensen u een plezierige en
onvergetelijke Jirn-summertime!

De 2 Gemeenten
FEEST • CAFÉ • EETCAFÉ • THEATER

Café 
De Fantast
Jirnsum

PROGRAMMA

- Zondag 3 juni UITSMIJTER
- 11.00-16.00 uur Expositie Lintdoarp in voormalige RK Kerk (Rijksweg 29).
[info op pag. 8](#)
- 11.00-16.00 uur Filmhûs op 2 locaties. Met films over Jirnsum in de vorige eeuw en van Atje Keulen-Deelstra. Locaties zijn Rijksweg 38 en It Kattehûs, Rijksweg 180.
[info op pag. 7](#)
- 11.00-16.00 uur Swalkje troch de buorren (verborgen schatten / expositie De Zee / 100 jaar Plaatselijk Belang. Langs de Rijksweg, in café De Fantast en in It Kattehûs, Rijksweg 180. [info op pag. 16 t/m 19](#)
- 11.00-16.00 uur Farre op 'e Boarn (Praamvaren), met verhalen over oude tijden / dan wel met muziek. Opstappen in de tuin aan de Rijksweg 137 tegenover Mauritiuskerk (eerdere NH-kerk) en in de haven schuin tegenover De 2 Gemeenten (Grousterdyk 1). [info op pag. 9](#)
- 13.00 uur Start circus Adje (bij café De Fantast) Circusact van de jeugd, eindigt op het 'Lân fan Bote'.
- 14.00-22.00 uur FestiSYL:
14.00-16.00 uur Festivalterrein 'Lân fan Bote' met diverse activiteiten voor jong en oud. [info op pag. 20](#)
- 14.00-16.00 uur Watergebeuren voor de jeugd. [info op pag. 20](#)
- 16.00-22.00 uur Optredens op het strandje bij de Sylsbrêge, verzorgd door het Mei MeKoar, plaatselijke muzikanten/bands en de basisschoolkinderen. [info op pag. 14](#)
- 22.15 uur Afsluiting Jirn-summertime 2018.

Plattegrond Rijksweg vindt u op pagina 12-13.

OPENING

Eigenlijk begint Jirn-summertime op 31 mei al in Leeuwarden. Vanuit de Culturele Hoofdstad zullen er zo'n 18 hardlopers met een fakkel naar Jirnsum rennen. Om 17.30 uur geeft Geart de Vries, directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden, het startschot voor de fakkeltocht bij de Oldehove.

Rond 19.30 uur worden de hardlopers bij de zendmast opgewacht door de jeugd van groep 5 t/m 8. Na een gezamenlijk rondje door het dorp eindigen zij bij de voormalige RK kerk. Hier zal rond 20.15 uur Jirn-summertime officieel worden geopend door burgemeester Ferd Crone. De opening wordt opgeluisterd door een optreden van Mei MeKoar en gedichten van schoolkinderen. Daarna zal de expositie Lintdoarp (zie pag. 8) tot 21.30 uur geopend zijn in de kerk.

FILMHÛS

Wat is er mooier dan in een weekend van herinneringen ophalen, ook de bewegende beelden terug te zien? Tijdens Jirn-summertime wordt er het hele weekend op 2 locaties een filmhûs geopend. In It Kattehûs (Rijksweg 180) is een dorpsfilm uit 1967 te zien, gemaakt door de bekende dorpsfilmer Johan Adolfs. Jappie Sikkema heeft in de film de namen geplaatst van de mensen die er te zien zijn. Ook zijn er prachtige beelden te zien van Atje Keulen-Deelstra in Jirnsum, en de feestelijke huldigungen die er voor haar gehouden werden.

In de boerderij van de familie Cornelisse (Rijksweg 38, tegenover De 2 Gemeenten) kunt u zien hoe in 1965 de toren van de katholieke kerk werd opgeblazen. Dit werd getoond in het NTS Journaal, maar ook door diverse particulieren gefilmd. Hylke Hoekstra maakte een compilatie van de verschillende beelden. Verder zijn er filmpjes van de dorpsfeesten van begin jaren '60, gemaakt door de heer Zonneveld, en zijn er oude beelden van werkzaamheden van boeren en ambachtslieden te zien. Ook in dit filmhuis komt 'ús Atje' voorbij, in opnames van een huldiging in De 2 Gemeenten waar ook sportverslaggever Theo Koomen bij aanwezig was.

De filmhuizen zijn geopend op 31 mei van 20.30-21.30 uur. 1 en 2 juni van 10.30 tot 20.30 uur en 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer u wilt.

EXPOSITIE LINTDOARP

Voor het mooie lange Lintdorp Jirnsum zijn tientallen dorpsbewoners aan de slag gegaan met potlood, kwast, houtskool, verf en inkt om de Rijksweg vast te leggen op doek of papier. Er zijn een paar schilderavonden geweest om tot mooie resultaten te komen. Anderen tekenden of schilderden liever alleen om zo hun creativiteit ongestoord de vrije loop te laten. Er zijn er die wel tien huizen deden en anderen die er één hebben gedaan. Sommigen hadden nog nooit iets geschilderd sinds de basisschool en voor anderen is het meer dan een hobby. Iedereen ontdekte wel weer een stuk talent bij zichzelf, en was verheugd en verbaasd over het resultaat...

De kinderen van beide basisscholen in Jirnsum hebben ook hun aandeel geleverd. Onder de kunstwerken van de volwassenen hangen de kindertekeningen van diezelfde huizen.

Een jonge bewoner van de Rijksweg heeft een vlog gemaakt over de straat waar hij woont. En als toegift zijn de huizen vanaf de Boarn, de vroegere levensader van het dorp, gefotografeerd en toegevoegd aan de tentoonstelling.

Dus komt dat zien allemaal! Wie heeft welk huis geschilderd? Is het mooi, te modern, lijkt het kunst of toch kitsch? U kunt het schilderij van uw huis ook kopen als het beschikbaar is. Voor 10 euro kunt u zich eigenaar noemen van een kunstwerk gemaakt door een dorpsgenoot.

Expositie Lintdoarp is te zien in de voormalige RK kerk, op 31 mei van 20.30 tot 21.30 uur, 1 en 2 juni van 10.30 tot 20.30 uur en op 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur.



PRAAMVAREN - Spelevaren op de Boarn tijdens Jirn-summertime

GRATIS voor alle bezoekers

Kom aan boord van een authentieke boerenzeilpraam voor een heerlijk vaartje over de Boarn! Terwijl de praamschipper navigeert, schetsen Jirnsummer verhalenvertellers vanaf de voorplecht uit eigen herinnering een beeld van vervlogen tijden. Samen met onze verhalenvertellers kunt u de rijke culturele historie van Jirnsum, doarp oan de rivier, met haar markante dorpingen doen herleven. Hilarische anekdotes, opmerkelijke feiten, historische weetjes; alles over het dorpsleven van weleer passeert de revue.

Aanmonsteren kunt u op twee halteplaatsen:

1. In de tuin van Rijksweg 137, tegenover de Mauritiuskerk (de eerdere NH kerk). Via de aangegeven route bereikt u de aanlegsteiger.
2. In de haven tegenover Eetcafé De 2 Gemeenten.

Afvaarten: **om de 3 kwartier** vanaf beide halteplaatsen

Vaartijden: zaterdag 2 juni van 11 - 17 uur
zondag 3 juni van 11 - 16 uur

Op de halteplaatsen bespeelt de orgelman zijn originele draaiorgel ter verhoging van de feestvreugde.

Varend in een boerenzeilpraam zijn veel bezienswaardigheden te bewonderen tijdens Jirn-summertime.

Zorg dat u er bij bent! De schippers en matrozen zorgen voor uw veiligheid tijdens het in- en uitschepen. Van harte welkom aan boord van onze pramen voor iedereen; van landrotten tot zeemannen - van jong tot oud.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!



REVUE

“Bijzonder en uniek” - zo kun je de revue wel noemen die we op 1 en 2 juni gaan opvoeren in de Wide Steech aan de kant van het water. Nooit eerder is er namelijk in Jirnsum een ‘Iepenloftspul’ opgevoerd. In het kader van 100 jaar Plaatselijk Belang Jirnsum is een kleine groep van enthousiastelingen twee jaar geleden gestart met het maken van plannen en uitwerken van ideeën. Naar aanleiding hiervan hebben vorig jaar Harmen Houtman (teksten muziek) en Sieger Bijsterveld (teksten sketches) de revue ‘Brûzje oan ‘e Boarn’ geschreven; de muziek komt van Berend Riemersma. De revue bestaat uit liedjes en sketches (met als speciale gast Lutz Jacobi) en gaat over het verleden en het heden van Jirnsum. Dit alles met op de achtergrond De Boarn als decor: het water dat altijd nauw verbonden is geweest met de geschiedenis van Jirnsum.

In de afgelopen maanden zijn 30 spelers en figuranten en nog vele vrijwilligers voor kleding en decor druk bezig geweest om voor u een prachtige voorstelling te maken met daarin een ‘lach en een traan’.

REVU

‘Bysûnder en unyk’, sa kin de revu neamd wurde dy’t wy op 1 en 2 juny opfierre sille yn de Wide Steech oan de wetterkant. Nea earder is der nammentlik yn Jirnsum in ‘Iepenloftspul’ opfierd. Yn it kader fan 100 jier pleatslik belang is in lytse groep fan entûsjastelingen twa jier lyn begûn mei it meitsjen fan plannen en it útwurkjen fan ideeën. Nei oanlieding hjirfan ha it ôfrûne jier Harmen Houtman (teksten muzyk) en Sieger Bijsterveld (teksten sketskes) de revu ‘Brûzje oan ‘e Boarn’ skreaun; de muzyk komt fan Berend Riemersma. De revu bestiet út ferskes en sketskes (mei as spesjale gast Lutz Jacobi) en giet oer it ferline en de notiid fan Jirnsum. Dit alles mei op ‘e eftergrûn de Boarn as dekor: it wetter dat altyd nau ferbûn west hat mei de skiednis fan Jirnsum.

Yn de ôfrûne moannen binne 30 spilers en figuranten en noch in protte frijwilligers foar klean en dekor drok dwaande west om foar jo in prachtige foarstelling te meitsjen mei dêryn ‘in lach en een traan’.

MEI MEKOAR

Al bijna twee jaar klinken er iedere maandagavond prachtige liedjes uit It Kattehûs. Het koor Mei MeKoar bestaat intussen uit zo'n 40 Jirnsumers, en heeft als eerste hoogtepunt een zeer druk bezocht en heel geslaagd kerstconcert mogen geven.

Het tweede hoogtepunt zal de reden van oprichting van Mei MeKoar zijn: Jirn-summertime! Samen met dirigente Sitta Bosman én een speciale gast zal het koor drie optredens verzorgen.

Donderdag 31 mei, 20.30 uur bij de voormalige RK Kerk

Zondag 3 juni om 17.00 en 20.00 uur bij de Sylsbrêge

Mei MeKoar nodigt u van harte uit om te komen luisteren. Misschien herkent u hier en daar zelfs bekende liedjes en zingt u uit volle borst mee met dit enthousiaste koor!





FESTISYL

Jirn-summertime zorgt voor meerdere primeurs, want voor het eerst wordt er op zondagmiddag een heus festival in Jirnsum gehouden. Een spetterend einde aan een fantastisch weekend. Zondagmiddag wordt het gebied rondom de Syl omgetoverd tot festivalterrein voor FestiSYL.

Vanaf 14.00 uur is er voor jong en oud van alles te beleven. Muziek, foodtrucks, sfeer, gezelligheid en strand staan centraal. FestiSYL heeft een prachtige line-up waar veel (oud-)Jirnsumer talent in schittert.

16.00 - 16.05	Opening
16.05 - 16.15	Optreden schoolkinderen
16.15 - 17.00	J.S.F. Band
17.00 - 17.30	Mei MeKoar
17.30 - 17.45	Optreden schoolkinderen
17.45 - 18.30	Noatferskaat
18.30 - 18.45	DJ
18.45 - 19.30	TUT
19.30 - 20.00	Mei MeKoar
20.00 - 21.00	Janneke Brakels en BigBand
21.00 - 21.15	Afsluiting
21.15 - 22.00	DJ

JIRNSUMER STRÚNTOCHT

Op vrijdag 1 juni organiseren we de Jirnsumer Strúntocht. Er kan gestart worden tussen 17.45 en 18.15 uur vanaf de Wide Steech. We hebben een leuke en afwisselende tocht uitgezet van ongeveer 7,5 km.

Je komt langs en dóór een aantal Jirnsumer bedrijven op het industrieterrein, door de Jirnsumer greide en door het dorp. De wandeltocht zal op een aantal plekken aangekleed worden door zeer bijzonder muzikaal entertainment! Inschrijven kan vanaf 17.30 uur aan de start en de deelname is gratis.

Let op: er kunnen géén honden mee als je deze tocht wilt meelopen, omdat de boerenbedrijven geen risico's willen lopen op het neospora-virus!



The poster for FestiSYL features a vibrant yellow background with colorful geometric shapes and confetti. At the top, the word 'FestiSYL' is written in a large, stylized, multi-colored font. Below it, a purple banner reads 'VOOR JONG & OUD!'. A dark blue banner in the center contains the text '3 JUNI • Op 'e Syl • Jirnsum' and 'Van 14:00 tot 22:00'. A dark blue box at the bottom lists the main acts: 'Met optredens van onder andere JANNEKE BRAKELS & DE BIGBAND', 'Mei MeKoar • J.S.F Band • TUT', and 'School optredens • Noatferskaat'. Below this, it lists 'Food • drinks • kindertent lounge • circus • lasergamen'. A pink circular badge on the right says 'GRATIS ENTREE!'. At the very bottom, the 'jirn-summertime' logo is displayed with a stylized 'M' symbol.

SWALKJE TROCH DE BUORREN - Fotowandelroute Jirnsum

Een eeuw Plaatselijk Belang in Jirnsum: de werkgroep Historie neemt u mee naar de tijd rond het oprichtingsjaar 1918, door middel van een fotoroute door ons dorp.

Jirnsum heeft sinds 1918 zoals zovele dorpen een heel ander straatbeeld gekregen. De Ot-en-Sien-achtige foto's van lang geleden doen mensen soms verlangen naar die goeie oude tijd. Met ruim 50 fotoborden hebben we Jirnsum, zoals het er in die tijd bij lag, in beeld gebracht: yn 'smûk skaadzjend beamtegrien', soms met veel volk en nog geen auto's.

De route start vlakbij bij Frits Koopcentrum, het 'Noordeinde'. Daarna komen de Grousterdyk en de Sylsbrêge aan de beurt. Terug bij de Rijksweg gaan we langs de rechterkant van de straat naar het 'Zuideinde' van het dorp. Bij de Wide Steech maken we een klein uitstapje naar de Kerkebuurt. Aan het eind van de Rijksweg gaan we langs de andere kant van de weg terug naar De 2 Gemeenten.

Hier en daar verwijzen we met QR-codes naar een verhaal uit het boek 'Historische wandelroutes Jirnsum'. U kunt een mobieltje meenemen of het boek dat alle Jirnsumers in 2014 hebben gekregen.



SWALKJE TROCH DE BUORREN - Yn 'e Fitrine & Open Huis

Spitten in het verleden levert verrassende feiten op. In maar liefst meer dan 40 panden op de Rijksweg heeft in het verleden bedrijvigheid plaatsgevonden. Dit komt tot uiting door bordjes aan de muur en/of mooie posters achter het raam.

Swalkje troch de buorren en laat je verrassen. Verder is er op zaterdag open huis bij verschillende bijzondere panden: daar waar de vlaggetjes wapperen. Denk aan de 'jachtkamer' van Bert Landman, of het huis van de familie Gerber. In café De Fantast is onder andere fotomateriaal te zien van Jirnsumer sport en cultuur en de oude Wide Steech.

Ook in o.a. de eerdere NH-kerk, de voorkamer van de familie Vogelzang-v.d. Berg, de eerdere Doopsgezinde kerk, kapsalon SieSoo, de dokterspraktijk van eartiids, familie Dijkstra-Elzinga en de eerdere RK-kerk is open huis.

MUZYK OP 'E DYK

Tijdens Jirn-summertime kunt u het hele weekend op de meest onverwachte plekken live muziek tegenkomen. Bijvoorbeeld tijdens de Jirnsumer Strúntocht op vrijdagavond. Onder andere bij de bedrijven Elzinga en de RFU, in de eerdere Doopsgezinde kerk en in de garage van Rijksweg 117 zullen (oud-)Jirnsumer artiesten acte de présence geven. Op zaterdag en zondag zijn er ook overal in het dorp straatmuzikanten en draaiorgels actief. In combinatie met de praamvaarders zorgen zij voor een gevarieerd en muzikaal programma op weg en water.

OER KATSJES EN POESKES - versiering langs de rijksweg

Tien vrouwen zijn ongeveer twee jaar druk aan het breien geweest aan katjes en poeskes. Katjes zijn wanten zonder vingers. Er zijn er meer dan 1000 gebreid, grote en kleine. De grote zullen worden verkocht en met de kleintjes wordt de Rijksweg versierd.

Van de poeskes, knuffelbeestjes, zijn er ongeveer 70 gebreid, deels voor een project van de jeugd van Kunstkade.

SWALKJE TROCH DE BUORREN

Expositie De Zee en 100 jaar Plaatselijk Belang

Op een evenement ter ere van 100 jaar Plaatselijk Belang, mag een tentoonstelling over de oprichter daarvan, Sjouke de Zee, niet ontbreken. De Zee had een manufacturenzaak en naaiatelier aan de Rijksweg 107. Daar werden eind 19e eeuw de eerste Friese vlaggen met pompeblêden gemaakt. De Zee was een bekende spreker in Fryslân, als leke- en hagepreker voor Doopsgezinde Gemeenten, maar ook als propagandist voor het socialisme, geheelonthouding en het staatspensioen. Als lid van Provinciale Staten was De Zee in 1918 de eerste die probeerde Fries te spreken in de vergadering, maar dat werd hem verboden. Voor de VARA en NCRV was hij de eerste Friese spreker voor hun Friestalige uitzendingen. Bovendien schreef hij veel toneelstukken, revues en gedichten.

In *It Kattehûs* zijn geschriften en tekeningen te zien uit de nalatenschap van De Zee, evenals geschenken die hij kreeg voor zijn spreekbeurten. Alles is speciaal voor de gelegenheid door de familie beschikbaar gesteld en is nog nooit eerder tentoongesteld. Een unieke kans dus voor liefhebbers van de Fryske skiednis!

Naast de persoonlijke bezittingen van De Zee en een fotopresentatie over zijn leven en werk, zijn er in *It Kattehûs* ook prachtige vaandels en andere materialen te zien uit de archieven van Plaatselijk Belang. De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met museum *Hert fan Fryslân* in Grou.

Deze tentoonstelling wordt op zaterdag 2 juni om 12.00 uur officieel geopend door mevrouw Wokke de Zee-de Ruiter.

SWALKJE TROCH DE BUORREN

Eksposysje De Zee en 100 jier Pleatslik Belang

Op in evenemint ta eare fan 100 jier Pleatslik Belang, mei in tentoanstelling oer de oprjochter dêrfan, Sjouke de Zee, net ûntbrekke. De Zee hie in manufacturenzaak en naaiatelier oan de Rykswei 107. Dêr waarden ein 19e ieu de earste Fryske flaggen mei pompeblêden makke. De Zee wie in ferneamd sprekker yn Fryslân. As leke- en hagepreker foar de Mennisten, mar ek as propagandist foar it sosjalisme, de 'geheelonthouding' en it steatspensjoen. As steatelid wie De Zee yn 1918 de earste dy't besocht Frysk te praten yn Provinsjale Steaten, mar dat waard him ferbean. Foar de VARA en de NCRV wie hy de earste Fryske sprekker foar harren Frysktalige útstjoerings. Boppedat skreau hij in protte tonielstikken, revu's en gedichten.

Yn *It Kattehûs* binne geskriften en tekeningen te sjen út de neilittenskip fan De Zee, lykas presintsjes dy't hy krige foar syn spreekbeurten. Alles is spesjaal foar de gelegenheid troch de famylje beskikber steld, en hat noch nea earder te sjen west. In unike kâns dus foar elk dy't ynteresearre is yn de Fryske skiednis!

Neist it persoanlike guod fan De Zee en in fotopresintaasje oer syn libben en wurk, binne der yn *It Kattehûs* ek prachtige feandels en oare materialen te sjen út de argiven fan Pleatslik Belang. De tentoanstelling wurdt makke yn gearwurking mei museum *Hert fan Fryslân* yn Grou.



JEUGDACTIVITEITEN

Ook voor de jeugd van Jirnsum is er tijdens Jirn-summertime van alles te beleven.

Op vrijdag 1 juni gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op excursie met pakes en beppes. Ze maken een rondje door het dorp, waarbij de oudere inwoners vertellen over hoe het vroeger in het dorp was.

Vrijdagmiddag: Jumbo Kidsrun

Vrijdagmiddag is er voor alle kinderen een Kidsrun over de Rijksweg. Om 16.00 uur starten we met de 1 km en om ongeveer 16.20 uur met de 2,5 km. Voor iedere deelnemer is er een kleine beloning. Inschrijven kan vanaf 15.30 uur aan de start op de Wide Steech. Deelname is gratis. Voor de jongere kinderen: je mag de kidsrun samen met één van je ouders (of een andere verzorger) lopen.

Zondagmiddag: Circus, wateractiviteit en lasergamen

Op zondagmiddag 3 juni gaat Circus Adje door het dorp. De jeugd heeft een caravan gepimpt en circus-acts bedacht. De start is om 13.00 uur bij Café De Fantast en de optocht eindigt op het 'Lân fan Bote'.

Van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de werkgroep sport een wateractiviteit. Er zullen 'waterloopballen' zijn voor de jeugd van het basisonderwijs in het 'haventje' rechts richting de Syl. Kinderen die hier aan mee willen doen, moeten een zwemdiploma hebben. De deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.

Oudere kinderen vanaf 15 jaar, mogen vloten bouwen op de Mûzel (by de Syl).

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen lasergamen op het 'Lân fan Bote' dat is omgetoverd tot festivalterrein voor FestiSYL. Om 16.00 en om 17.30 uur zullen daar ook optredens te zien zijn van de schoolkinderen.

REÛNIE: ~het bijeenkomen van mensen die elkaar lang niet gezien hebben ~

100 jaar Plaatselijk Belang Jirnsum ten tijde van Jirn-summertime, hoe mooi wil je het bijebrengen... Onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek komen de reünisten op zaterdag **2 juni 2018** om 10.30 uur bij elkaar op het plein van de voormalige RK Kerk. Na jaren ziet iedereen elkaar weer terug. De tijd hâldt gjin skoft, maar herinneringen blijven!

En dan na de koffie met een lunchtas het dorp in en kijken hoe het was, hoe het veranderd is, geuren opsnuiven en gezellige plekjes opzoeken. De revue 's middags of 's avonds en Muzyk op 'e Dyk zorgt voor de muzikale omlijsting van jouw dorpentocht. Het 4-gangenbuffet in De 2 Gemeenten zorgt 's avonds om 18.00 uur voor de inwendige mens en tot laat in de avond is er gelegenheid bij te kletsen.

De Reüniecommissie wenst jullie een hele gezellige dag!

Tineke Elzinga, Marjan Terra, Tineke Haringsma, Greetje Langhout, Baukje van der Lei en Hiltje Bergsma



Jirn-summertime is mede mogelijk gemaakt door:

Active Productions	Heerenveen
Administratiekantoor Visser & Hottinga	Jirnsum
Auto's tot 2000 euro.nl	Sneek
Bakkerij Andringa	Grou
Bakkerij Boonstra	Akkrum
Berend Muziek	Jirnsum
Bloembinderij Andreanum	Grou
Bloemenboetiek De Vlijtige Lies	Akkrum
Boek- en kantoorboekhandel Friso	Akkrum
Bouwhuis aannemingsmaatschappij Bouwmij BV	Beerzerveld
Bovenstedelijk LOF	
Bruna	Grou
Café De Fantast	Jirnsum
Café De 2 Gemeenten	Jirnsum
Café Restaurant It Foarûnder	Sneek
Chinees Indisch Restaurant Kota Radja	Grou
Concorp	Jirnsum
De Regent	Akkrum
Café De 2 Gemeenten	Jirnsum
Dijkstra-Mud & Dijkstra / Thomashuis	Jirnsum
Drukkerij Keetman	Sneek
Eetcafé Kromme Knilles	Akkrum
Elzinga BV	Jirnsum
FGD Diensten	Leeuwarden
Fiets & Fun	Jirnsum
Friesland Campina	Leeuwarden
Frits Koopcentrum	Jirnsum
Gemeente Leeuwarden, Mienskipsfonds	
Groenteboer Abma-Dijkstra	Tersoal
Haalbouw BV	Jirnsum
H.A.Z. Spel Klusjesbedrijf	Jirnsum
Herman Serveert	Grou
Het Kaashuys	Akkrum
Het Nieuwe Stadsweeshuis	
Jachthaven Sneekerhof vof	Jirnsum
Jachtservice Erik de Haan	Sneek



Jachtwerf De Jong	Joure
Jumbo	Grou
Kapsalon Sylvia	Jirnsum
Keurslagerij Spijkerman	Akkrum
Langhout Coating Consultancy	Jirnsum
Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF)	
Maxi Vrolijk	Jirnsum
Meindersma - Sijbenga Stichting	
Meubelmakerij Melein	Jirnsum
MFC It Kattehûs	Jirnsum
Mitra Slijterij Breeuwsma	Grou
Mts P.E. en F. Terwisscha van Scheltinga	Jirnsum
Multimate	Grou
Museum Hert fan Fryslân	Grou
Peereboom Interim management	Jirnsum
Plaatselijk Belang Jirnsum	
Prins Bernhardfonds	
Provincie Fryslân, Iepen Mienskipsfûns	
PUUR Haar	Jirnsum
RFU Jachtspecialist	Jirnsum
Rotsma Security	Jirnsum
Shiatsu & Massagepraktijk Ankie	Jirnsum
Shirtwinkel Halvegaren.nl	Jirnsum
Siesoo Haarmode	Jirnsum
Sidijk	Heerenveen
Silersshop	Grou
Sjoerd Nauta Loon- en Grondverzetbedrijf	Grou
Smid Jachtservice	Jirnsum
Stadslogies.nl	Leeuwarden
Stichting Kerkelijk Erfgoed	Jirnsum
Stichting Molehiem	Jirnsum
Technisch Bedrijf Karsten	Jirnsum
Vakgarage Jirnsum BV	Jirnsum
v.o.f. Jachtbouw Van Steen	Jirnsum
Wendy Stoker Travel Counsellor	Jirnsum
Yachtcharter De Waterpoort	Sneek
Y.H. Steensma Vastgoed	Jirnsum

BEDANKT!

Wat een berg werk is er verzet in Jirnsum, ongelooflijk!

Al die werkgroepen: van het breien van katjes tot het regelen van micro-foons en podia, van het maar blijven doorgaan met zoeken naar een fonds of een sponsor of een extra prijs voor de verloting. Van het verzorgen van alle hapjes en drankjes tot de verkeersregelaars, van het organiseren van de jeugdactiviteiten tot het terugvinden van de oudste reünisten die op zaterdag langskomen... Van het spelen in de revue of het zingen in een koor. Van het sneupen in het verleden of het vinden van een popmuzikant en van de organisatie van de fakkelrun tot het uitzetten van een wandelroute.

Ruim 100 inwoners van Jirnsum vonden elkaar en regelden al deze dingen, én meer.

En dat was nou juist de insteek van Jirn-summertime. Het dorp opschudden en voor de inwoners van nu, de inwoners van later en de inwoners van eerder een afwisselend programma bieden, van sport tot historie en cultuur.

We hopen dat iedereen ervan geniet en genoot. Van de voorbereiding tot en met de uitvoering: bedankt allemaal voor deze uitvoering van Jirn-summertime.



Op de foto het basissteam Kunst & Kultuer Jirn-summertime:

Achter: Jane Visser, Tineke Visser-Hottinga, Abe Buwalda, Ed den Dulk en Richtsje Stornebrink. Voor: Hinke van Steen, Annet Douma en Arjanne Nijp